



Kære alle sammen på FRK

Den søde juletid nærmer sig og alle julehjerter smelter også mit – gamle Graig's.

Hvem er jeg – jo tilbage i slut 70'erne, 80'erne og start 90'erne var jeg elevhest i denne gode gamle rideklub. Jeg var kendt for mine meningers mod, af nogle betragtet som en bandit, men ungerne de elskede mig. Siden min fredelige død i 1995 har jeg betragtet mig selv som klubbens skytsengel, jeg har fra hestehimlen holdt øje med jer alle sammen. Det er gået op og ned for klubben, men altid har der været en fantastisk klubånd.

Af og til "kigger" jeg stadig forbi og mit hjerte banker med stor kærlighed til klubben – og jeg kigger særligt til elevhestene i deres fine stald – sådan har det ikke altid været – fandeme nej.

Da jeg traskede rundt og rundt med den ene rytter efter den anden, nogle gange en dygtig én af slagsen – det var hårdt, ja med tiden fik de jo også spore på – av for søren, respekt – man måtte hellere høre efter. Jo den gang Grethe, Flipper, Fandango, Hr Olsen m.fl. var elevhest, stod vi i spiltove i den store stald – hele rækken til venstre var spiltove, der var kun 15 bokse i den store stald, ponystalde var der hvor elevhestene står nu og der var bare 5 bokse i den anden stald – her hvor der i dag er hele 17 fine og flotte bokse.

Det er helt utroligt at betragte den udvikling, som klubben har gennemgået – bare jeg kunne være med i dag.

Det er meget meget længe siden at jeg har ytret mig, men nu følte jeg lige trang til at sende jer alle sammen denne lille julehilsen.

Jeg har i hestehimlen senest fået selskab af Zar, I kan tro at vi får mange snakke om tiden på FRK. Da min sjæl kiggede forbi i torsdags, kunne jeg glæde mig over at KÆPHESTEN stadig holder ved fællesspisningen, der var mange "gæster" og køkkenet var fyldt med frivillige, de havde mega travlt. Dejligt at der er nogen som vil påtage sig den tjans.

Jeg kan jo huske dengang rytterstuen/cafeteriet stod gabende tomt hver aften, men så kom Orla til klubben som staldmester, det var ham som sagde "I skal have gang i det cafeteria – det bringer sammenhold" så siden 1998 har der været fællesspisning på FRK – i starten en gang om måneden, men siden starten af 0'erne hver uge – mon de har glemt at der er 20 års jubilæum? De plejer nu nok at kunne finde en anledning til at fejre noget – ha ha.

Da der i torsdags var blevet lukket, slukket og stille på FRK, lagde jeg mærke til et kæmpe opslag – SPONSORSPRINGNING – ja det arrangement kom jeg aldrig til at deltage i. Det blev opfundet da klubben var fattig som en kirkerotte og end ikke kunne formå at betale smeden og dyrlægen til elevhestene. Jeg tror det startede i 2004 eller var det mon i 5, men siden tog det arrangement en rivende udvikling og i 2010 blev det til over 100.000 kr. Sammenhold – klubånd og ildsjæle – det er FRK'erne.

Zar blev rigtig glad, da jeg kom tilbage og kunne fortælle, at i år er indtægten øremærket til en ny Zar i elevstalden – en ny Pippi hest. Jeg tænker SGU' bare, gad vide om nu også de formår at få samlet de 30-40 tusinde sammen? Det var lige der jeg tænkte – Graig du må sende en julehilsen; "du må fortælle at det er vigtigt at gøre en indsats"

Kære FRK'er og jeres familier – bak op om arrangementet den 1. december, der skal også kåres klubmestre i spring/dressur for hest/pony, mød talstærkt op, fat om hundredekronesedlerne, find en rytter at sponsere eller sponser julemanden (han kommer nemlig også) – Den 1. december har du lige fået løn og har endnu ikke købt alle julegaverne. Hør efter – det er vigtigt Maibrith skal altså have en ny Zar – det syntes jeg – hvad syntes du?

Kæphesten laver traditionen tro den flotteste julebuffet – den er billig og alle er velkommen, stor som lille, ung som gammel, tyk som tynd, de laver altid mad nok.

Nå fik jeg vagt lidt JULEHJÆLP til FRK – det håber jeg, mange bække små kan sagtens give 30-40 tusinde, jeg læste at man bare kunne MobilePay til 54755 – du ved sikkert hvordan man gør.

Tusind tak og mange julehilsner fra Graig